



Open dag: zondag 13 maart 2016, 13.00 – 16.00 uur

Meer dan de helft van het lopende collegejaar is verstreken. Voor de eerstejaars studenten staat in maart het eerste tentamen op het rooster en we zijn druk bezig met de voorbereidingen voor het collegejaar 2016-2017. De open dag staat dan ook al voor de deur en we kijken er naar uit om veel belangstellenden te kunnen begroeten.

OPEN DAG

Tijdens de open dag op zondag 13 maart zijn studenten, oud-studenten en docenten aanwezig om informatie te verstrekken m.b.t. de opleiding Jungiaans Analytische Therapie, de Module Jungiaanse Psychologie en Persoonlijke Ontwikkeling en alle trainingen die gegeven worden op het Jungiaans instituut.

Graag nodig ik u uit om naar deze open dag te komen; u bent van harte welkom!

SEMINARS/WORKSHOPS

Afgelopen zondag 14 februari heeft mevr. Pauline Seebregts de workshop *Het verhaal als sleutel: "Werken met verhalen en beelden"* gegeven. De deelnemers waren enthousiast, zoals u in het verslag hieronder van mevr. drs. Greetje Bron-Knecht, vijfdejaars student van het Jungiaans instituut, kunt lezen.

"Gisteren een mooie dag gehad bij de workshop 'Het Verhaal als Sleutel'. Pauline liet ons ervaren hoe een verhaal de sleutel kan zijn naar ons Zelf. Ze vertelde ons dat het verhaal zijn werk doet in de dynamiek van de polariteit. Om een voorbeeld te geven: als je je alleen kan voelen, dan weet je ook ergens wat het is om samen te zijn. In een oefening waarbij we in iedere hand één kant van een polariteit hielden, liet ze ons ervaren hoe dat voelt en kijken naar wat er nodig is om die twee kanten bij elkaar te krijgen. In een andere oefening liet ze ons ontdekken met welk sprookjes/imaginaire figuur wij ons het meest konden verbinden om zo vanuit de veiligheid van het verhaal iets over ons Zelf te vertellen. We hebben ons eigen sprookje geschreven en een tekening gemaakt van het Monster in ons leven. Dat Monster hebben we in tweetallen nog eens nader onderzocht en daar kwamen een aantal verrassende dingen uit. Tot slot stuurde ze ons naar een Oriëntaalse markt in een actieve imaginatie om een mooi geschenk mee te nemen voor een van onze medecursisten. Een passende afsluiting voor een actieve dag onder de inspirerende begeleiding van Pauline."

Er zijn nog enkele plaatsen vrij bij de laatste workshop en seminar van dit collegejaar:

- **Zondag 20 maart 2016,** Workshop Mevr. Klara Uleman
Mijn eigen lied
- **Zondag 10 april 2016,** Seminar Dr. Jan Keij
Emmanuel Levinas, "Over het zelf en de weg naar het best mogelijke helpen"

Op dit moment zijn we druk bezig met de planning van de seminars/workshops voor aankomend collegejaar. Uiteraard zullen wij u informeren zodra deze agenda bekend is en u zich kunt inschrijven voor de nieuwe seminars/workshops.

Suggesties voor sprekers in het kader van seminars zijn nog altijd welkom.



Seminar cadeaubon; "Leuk om te krijgen, leuk om te geven".

TRAININGEN

Een ontmoeting met jezelf

In januari heeft de driedaagse **Winter School 2016 "Een ontmoeting met jezelf"** plaatsgevonden en het was wederom een groot succes.

Op **vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 juli 2016** zal de workshop, nu als **Summer School 2016**, opnieuw door **Dr. Harry A.J. Rump MEd**, oprichter en directeur van het Jungiaans instituut, gegeven worden.

Voor meer informatie en inschrijven: <http://www.eenontmoetingmetjezelf.com/>



C.A.D.T.® / R.A.P.P.®

Ook de training **C.A.D.T.®/R.A.P.P.®** is inmiddels afgerond. Na afloop van deze tiendaagse training is de groep met gecertificeerde consultants, die werken met dit unieke, diagnostische instrument, weer verder uitgebreid.

Op **donderdag 27 oktober 2016** zal deze tiendaagse training **C.A.D.T.® / R.A.P.P.® accreditatie**, wederom van start gaan. De training wordt gegeven door **Dr. Harry A.J. Rump MEd**.

Voor meer informatie: <http://www.jungiaansinstituut.nl/?q=rappaccreditatie>

<http://www.jungiaansinstituut.nl/?q=cadtaccreditatie>

Werken met het labyrint

Afgelopen donderdag was de laatste trainingsdag van **Werken met het labyrint**.

Mevr. Dr. Selma Sevenhuijsen heeft gedurende drie trainingsdagen weer op haar inspirerende wijze een nieuwe groep labyrintwerkers opgeleid bij het Jungiaans instituut.

Deze driedaagse training zal komend studiejaar op de **donderdagden 10 en 24 november 2016 en 19 februari 2017** plaatsvinden.

Voor meer informatie en inschrijven: <http://www.jungiaansinstituut.nl/?q=werkenmethetlabyrint>

BIBLIOTHEEK

Eind januari heeft mevrouw Louise Hoyng het Jungiaans instituut een groot aantal boeken geschonken waaronder het complete verzamelde werk van Carl Gustav Jung en o.a. boeken van Alfred Adler, Erik Erikson, Erich Fromm en Abraham Maslow, De boeken zullen in de bibliotheek opgenomen worden.

Wij danken mevr. Hoyng hartelijk dat zij haar collectie boeken aan het Jungiaans instituut ter beschikking heeft gesteld.



BOEKEN & FILMNIEUWS

Mevr. drs. Herma van der Weide, docent van het Jungiaans instituut, adviseert om de boeken 1. Alessandro Baricco, **De Jonge Bruid** (hedendaagse Italiaanse schrijver, geb. 1958, ook bekend van Novecento) en de debuutroman van de Vlaamse schrijfster 2. Griet Op de Beeck (geb. 1973) **Vele hemels boven de zevende** naast elkaar te lezen.



Beide zijn liefdesverhalen, maar hoezeer verschillend! Met name voor lezers die bekend zijn met de filosofie van Carl Gustav Jung, interessant om naast elkaar te lezen.

Verbeeldingskracht en psychologisch inzicht, symbolisch met archetypen als De Bruid, De Moeder, De Zoon, De Vader. Daarnaast de caleidoscoop van perspectieven die licht werpt op telkens zeer verschillende, soms ook tegengestelde emoties die hoog oplopen. Voer voor therapeuten.

De vraag die blijft hangen is die naar de patronen in families. Wat is persoonlijk, wat transpersoonlijk? Waar raken ze elkaar? En hoe kun je mensen hierin verstaan? Wat houdt "ontwaken" eigenlijk in?

ISBN: 9789023494256



ISBN: 9789044622805

Mevr. Alda Janssen, oud-student van het Jungiaans instituut, heeft dit keer tips voor zowel een boek als een film.

- Wilma de Rek, journalist, spreekt in het boek **Stand-up filosoof, de antwoorden van René Gude** met René Gude over tal van onderwerpen die allemaal onder te verdelen zijn in drie kernvragen: hoe houden we het met de dingen, met elkaar en met onszelf uit?

Het boek is aan de hand van deze drie vragen opgebouwd.



In 'hoe houden we het met de dingen uit' wordt besproken waarom de grootsheid van het heelal ons geen angst hoeft aan te jagen.

'Hoe houden we het met de ander uit?' behandelt onderwerpen als de mens, de ziel, verandering, de ander, liefde, religie, leiderschap en politiek.

In 'hoe houden we het met onszelf uit' geeft Gude antwoord op vragen over ambitie, leren, aardigheid, moraal, (on)deugden, optimisme en dood.

René Gude (1957-2015), eerste denker des vaderlands, was een Nederlands filosoof, directeur van de Internationale school voor Wijsbegeerte en hoofdredacteur van het Filosofie Magazine.

Gude was een pleitbezorger van het optimisme. Onder optimisme verstond hij niet een grenzeloos vertrouwen in de wereld maar eerder een streven naar een optimum. Iedereen kan een optimum bereiken oftewel het optimaal haalbare ontwikkelen: het blootleggen van het eigen potentieel.

De antwoorden van Gude in het boek van de Rek zijn mild, humoristisch, ernstig en ontroerend.

Op de achterkant van het 158 pagina's tellende, makkelijk leesbare, boek staat:

'Hij slaat je niet lam met zijn kennis, hij probeert je nergens van te overtuigen. Zijn methode is subtieler.... Uiteindelijk blijkt hij je denken over een onderwerp gekanteld te hebben.'

Iets wat mij bijzonder aansprak en waar ik nog heel veel van te leren heb :).

ISBN: 97899789491693014

- **Koyaanisqatsi**, Regisseur: Godfrey Reggio, Muziek: Philip Glass

Hoewel dit een documentaire cq cultfilm uit 1982 is behoort dit, naar mijn mening, meesterwerk tot de films die je ooit gezien zou moeten hebben.

Koyaanisqatsi is het eerste deel uit de qatsi-trilogie en betekent in de taal van de Hopi-Indianen: 'leven in disbalans, in gekte, in onrust, in desintegratie.'

De andere delen uit de trilogie zijn de films Powaqqatsi (1988) en

Nagoyquatsi (2002).

Deze films geven de relatie weer tussen mens, natuur en de technologische 'vooruitgang'.

Oftewel: wat doet de mens met de planeet en hoe 'zucht' moeder Aarde onder de vaart der volkeren

En hoe wordt de mens daar zélf in meegezogen en lijdt daaronder...

Door de vertraging (bij de natuuroptnames) en de versnelling (industrie en drukke steden) in beeld en muziek ontstaan er lichamelijke sensaties die ik heb ervaren van misselijkmakend (de versnellingen) tot hypnotiserend (de vertragingen).

Koyaanisqatsi is een film die je 'beleeft'; emotioneel, spiritueel, intellectueel.

Er ontstaat als vanzelf een gevoel van nederigheid, zorgzaamheid en respect voor de planeet en alles wat leeft.



'De wereld kan prima zonder de mens, maar andersom is onmogelijk!'

SYMPOSIUM Schaamte 11 maart 2016



Nicolas Karakatsanis, Gaze II, 2013, Fujiflex op diasec (uniek).
Courtesy Alice Gallery, Brussel

Schaamte is alom aanwezig, maar het is lastig er de vinger op te leggen. Museum Dr. Guislain en Hospitium slaan de handen in elkaar en gaan dit uitdagende onderwerp te lijf.

Op de studiedag Schaamte verkennen sprekers uit uiteenlopende disciplines de culturele, medische en historische karakteristieken en nuances van deze emotie: van lepra tot aids, van middeleeuwen tot internettijdperk, van schaamte bij onze voorouders tot gêne in de fotografie, van de voyeuristische blik tot de blos op de wangen.

De studiedag (inschrijven vóór 6 maart) sluit aan bij de **gelijknamige tentoonstelling (tot 29 mei 2016)** en verkent zo de vele schakeringen van schaamte in woord en beeld.

Wat we verborgen willen houden, wordt zichtbaar. Waarover we niet willen praten, wordt openbaar. Van taboe tot verlegenheid, van preutsheid tot gêne, van blozen tot guilty pleasures: de tentoonstelling belicht een moeilijk te vatten, maar alom aanwezig gevoel: schaamte. Ze overvalt ons op de meest onverwachte momenten en om de meest uiteenlopende redenen. Of we dat nu willen of niet, schaamte beïnvloedt ons doen en laten.

De tentoonstelling *Schaamte* verkent het terrein langs meerdere wegen: via objecten uit andere culturen, documenten uit de geschiedenis van de psychiatrie of actuele getuigenissen. Kunstenaars thematiseren het gevoel in schilderijen, sculpturen, fotografie en video.

Locatie symposium en tentoonstelling: Museum Dr. Guislain
Jozef Guislainstraat 43
B-9000 Gent

Voor meer informatie: www.museumdrguislain.be / www.hospitium.be

OVER COMMUNICATIE GESPROKEN...

De heer Cock van Nielen, eerstejaars student van het Jungiaans instituut, heeft na mijn oproep in de vorige nieuwsbrief de volgende bijdrage gestuurd:

*Heer ik geef het ze, geen compromissen
Westerse wetenschap versus Oosterse filosofieën
Piramides, hiërogliefen, Griekse mythologieën
We leven in een sprookje, maar vrijwel niemand doorziet 't*

Mocht u een schilderij, beeldhouwwerk, gedicht, foto, enz. met de andere lezers willen delen, dan verzoek ik u de tekst/afbeelding te sturen naar els@jungiaansinstituut.nl.

VERZOEK AAN ALLE LEZERS VAN DE NIEUWSBRIEF

In de huidige tijd neemt de dieptepsychologie een steeds belangrijkere plaats in. Om een werkelijke duurzame samenleving te krijgen, waarbinnen eenieder zijn of haar eigen verantwoordelijkheid neemt, is de dieptepsychologie zelfs noodzakelijk.

Zoals u weet levert het instituut een bijzondere bijdrage op het terrein van de ontwikkeling van de dieptepsychologie. En ons is bekend dat u, als lezer van deze nieuwsbrief, de dieptepsychologie in het algemeen én het Jungiaans instituut in het bijzonder, een warm hart toedraagt.

Mijn verzoek aan u is dan ook om u, samen met het Jungiaans instituut, in te zetten om ervoor te zorgen dat de dieptepsychologie een vaste voet aan de grond zal krijgen.

Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door:

- lid van onze groep **Jungian Institute Nijmegen** op LinkedIn te worden,
- onze activiteiten en evenementen “liken” of delen op LinkedIn en Facebook. Op Facebook zijn we te vinden onder **Jungian Institute Postgraduate Program in Depth Psychology**,
- folders van het Jungiaans instituut verspreiden of onze activiteiten op een andere manier delen met uw netwerk,
- deze nieuwsbrief doorsturen aan iemand die geïnteresseerd is in de activiteiten van het Jungiaans instituut

Mocht u nog andere ideeën hebben of folders willen verspreiden, dan verzoek ik u contact met mij op te nemen via els@jungiaansinstituut.nl.

Kent u iemand die geïnteresseerd is in de activiteiten van het Jungiaans instituut, dan stellen wij het op prijs als u deze nieuwsbrief doorstuurt.

in.Mr. Els Kleijn MSc

Coördinator

els@jungiaansinstituut.nl



Jungiaans instituut - Academie voor dieptepsychologie

0031 24 - 344 00 84

Linked in | join our group +  